



30 april : Eucharistieviering – Onze Lieve Vrouw van Afrika

Opening : Jesaja 2, 2-3

De berg van het huis van de Heer zal worden opgericht op de top van de bergen. Daarop zullen alle volkeren stromen: "Kom, laat ons de berg des Heren beklimmen; laat Hij ons zijn wegen leren, laat ons op zijn wegen wandelen.

Gebed :

God, Gij die de Heilige Geest gezonden hebt over uw apostelen, toen zij in gebed waren samen met Maria, de Moeder van Jezus, geef ons, op haar voorspraak, u te dienen met getrouwheid en te werken, door woord en voorbeeld, aan de uitstraling van uw heerlijkheid. Door Jezus Christus...

Eerste Lezing : Jesaja 60, 1-6

(Maria schijnt als een licht dat alle naties naar God trekt)

Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over u schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar u toe als een stralende zon. Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over u schijnt het licht van de Heer. Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun koningen, zij komen allemaal naar u toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad. Doe uw ogen op, Jeruzalem, en kijk om u heen. Daar komen de inwoners aan. Ze komen allemaal naar u toe, vanuit verre landen. Andere volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen uw inwoners alsof het hun eigen kinderen zijn. Jeruzalem, kijk ! Uw ogen zullen stralen van blijdschap, en uw hart zal bonzen van vreugde. Die volken brengen ook geschenken voor u mee. Ze nemen hun rijkdommen mee uit verre landen. Ze brengen veel kamelen mee, jonge kamelen uit Midjan en Efa en de mensen uit Seba komen met veel wierook en goud. Ze vertellen allemaal hoe machtig de Heer is.

Lofzang : Magnificat

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. –
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam ! Barmhartig is Hij tot
in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Behoeftigen
schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
Zoals Hij de vaders heft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader...

Tweede Lezing : Handelingen 1, 4-14

(Maria in gebed met de leerlingen in verwachting van de Geest)

Na zijn verrijzenis, tijdens een maaltijd die hij met zijn apostelen nam, zei Jezus hun :
"Johannes is gedoopt geweest met water; maar gij, het is in de Heilige Geest dat gij zult
gedoopt worden over enkele dagen. Ge zult een kracht ontvangen, die van de Heilige
Geest die over u zal komen. Dan zult ge mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, en overal op aarde".

Na deze woorden, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee,
zodat zij hem niet meer konden zien. Toen gingen de apostelen van de Olijfberg terug naar
Jeruzalem, het is niet meer dan een kwartier lopen. In de stad aangekomen, gingen de
apostelen naar het huis waar ze steeds bij elkaar kwamen. Eén van hun namen zij
getrouw deel aan het gebed, samen met enkele vrouwen waaronder Maria, de moeder van
Jezus, en met zijn broeders.

Alleluia Alleluia – Gezegend zijt gij Heer. Aan het kruis verheven hebt gij Maria tot onze
Moeder gemaakt. Alleluia

Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (19, 25-27)

Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar zus, en
verder Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

Jezus zag zijn moeder. En naast haar stond zijn leerling van wie hij veel hield. Toen zei
Jezus tegen zijn moeder: "Hij is nu uw zoon". En tegen zijn leerling zei hij : "Zij is nu uw
moeder." Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria.

Offerandegebed

**Dit brood en deze wijn die wij u bieden, Heer, zijn gemaakt met een groot aantal
granen. Op voorspraak van de Maagd Maria, breng zo samen in de eenheid van het
lichaam van Christus, alle naties verlost door zijn bloed. Door Jezus...**

Prefatie van de Maagd Maria

Gebed : Onze Lieve Vrouw van Afrika

Onze Lieve Vrouw van Afrika, Moeder van de menselijke familie, zie naar uw Afrikaanse kinderen. Bij hen thuis of op andere continenten.

Gij, vol van genade zie naar al de mensen die Jezus niet kennen, de Zoon gezonden door de Vader. Moge zijn licht hen aantrekken en hen openen voor de gave van het geloof

Gij met Christus verenigd in het lijden en de heerlijkheid, zie naar al degenen die zwaar beproefd worden. Mogen zij zijn bevrijdend Pasen ontdekken en in blijde hoop leven.

Gij die tot Jezus gebeden hebt wanneer de wijn van de vreugde ontbrak, zie naar de volken in ellende en nood. Moge de rechtvaardigheid en de vrede heersen in een solidaire wereld waar de naastenliefde bloeit .

Gij die, midden de apostelen, de ademtocht van de Geest ontvangen hebt, zie naar de apostelen van vandaag. Mogen zij het Woord met beslistheid verkondigen en het uitroepen met heel hun leven. Mogen de jongeren de roep van Christus horen en hem met vreugde volgen.

Onze Lieve Vrouw van Afrika, Koningin van de wereld, zie naar de mensheid op weg. Moge Christus, uw Zoon, deze samenbrengen in de eenheid van zijn Geest, tot de heerlijkheid van de Vader, voor de eeuwen der eeuwen. Amen

Gebed na de communie

In de vreugde van het vieren van de Maagd Maria, hebben wij, Heer, het lichaam en het bloed van uw Zoon mogen ontvangen. Moge deze communie in ons de kracht van de Geest levendig houden om aan onze broeders en zusters de Blijde Boodschap van het heil te brengen. Door Jezus Christus...

Plechtige zegening

1. God heeft ons samengebracht in het gebed, zoals de apostelen verenigd in een huis, met de Maagd Maria. Moge hij ons helpen om zoals zij, midden de wereld, de aanwezigheid van Christus te brengen die in u woont. – Amen.
2. Aan de voet van het kruis, heeft hij Maria tot onze Moeder gemaakt : Moge Hij u geven met haar te leven, zoals de heilige Johannes, en de steun te voelen van haar moederlijke bescherming. – Amen.
3. Hij roept alle mensen tot zijn Rijk : Moge hij van u de getuigen maken die zijn licht uitstralen om zo alle mensen naar zich toe te trekken. – Amen.

En zegene u de almachtige en goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest.