



Gelukzalige Pierre Claverie, bisschop, en zijn gezellen, religieuzen en martelaren

8 Mei

Antifoon bij de intrede :

De Heer is het heil voor de rechtvaardigen, hun schuilplaats in angstige tijden.

Openingsgebed :

Heer, onze God, Gij hebt aan de zalige bisschop Pierre en zijn gezellen martelaars de genade geschonken om deel te hebben aan het lijden van Christus door hun trouw aan het Evangelie tot de dood. Geef ons, door hun voorspraak, vurige getuigen te zijn van de vergeving en vrede.

Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en onze God, die met U en de H. Geest leeft en heerst, nu en door de eeuwen der eeuwen. Amen

Eerste lezing uit de Openbaring van Sint Jan (7,9-17)

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, in

witte kleren en met palmtakken in de hand, en luid riepen zij : « De redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het Lam ! ».

Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God : « Amen ! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen ! »

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei : 'Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan ?' Ik antwoordde hem : 'Heer, dat weet U'. Toen zei hij : 'Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen zij Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijn gloed zal hen treffen, want het Lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen'.

Psalm 31 : 3bc-4, 6.8, 16-17

R/ In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt.
U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw Naam. **Refr.**

In uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij.
Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want U ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. **Refr.**

In uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
Toon uw trouw en red uw dienaar. **Refr.**

Alleluia vers : Jn 8, 31b-32

Alleluia, alleluia.(bis) – Indien gij trouw blijft aan mijn woord, dan zijt ge waarachtig mijn leerlingen, en zult gij de waarheid kennen, zegt de Heer.

Alleluia.

Evangelie van Jezus Christus volgens Sint Jan (15,9-17)

Op het uur dat Jezus deze wereld verliet om naar zijn Vader terug te keren, zie hij tot zijn leerlingen : « Zoals mijn Vader mij heeft liefgehad, zo heb ik jullie lief. Blijf in die liefde met mij verbonden. Als ge mijn opdracht ter harte neemt, zult ge in de liefde met mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoten te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen bestaat hierin : dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer : een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat jullie de Vader ook vragen in mijn Naam, Hij zal het jullie geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.»

Gebed over de offergaven

Als gedachtenis aan uw martelaren Pierre en zijn gezellen, bieden wij U, Heer, dit offer aan, en wij vragen U: Gij hebt hun het licht van het geloof gegeven; geef ons dan uw vergiffenis en uw vrede. Door Jezus-Christus

Het Grote Dankgebed

- Prefatie

- Heer zij met U - En ook met U.
- Verheft uw hart - Wij zijn met ons hart bij de Heer
- Brengen wij dank aan de Heer, onze God
- Hij is onze dankbaarheid waardig

Heer God, barmhartige Vader, machtige eeuwige God, wij danken U voor het gegeven leven van onze Zalige broers en zussen van de Kerk in Algerije: uw bisschop Pierre ; Henri en Paul-Hélène ; Caridad en Esther ; Jean, Charles, Alain en Christian ; Angèle-Marie en Bibiane ; Odette; Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno en Célestin. Naar het voorbeeld van uw Zoon hebben zij hun leven gegeven voor hun broers en zussen, gij hebt hun de kracht gegeven om trouw te blijven aan U, aan hun Kerk en aan het Algerijnse volk. In het offer van hun leven herkennen wij het werk van uw genade en uw Heilige geest, die hen tot het opperste getuigenis geleid hebben.

Wij bidden U, Vader, dat door de voorspraak van deze Zaligen de vrede en de vriendschap het mogen halen op de krachten van haat en verdeling.

Daarom dan, met allen die U dienen in de hemel, willen ook wij U op aarde loven, en zingen wij U toe zonder einde : **Heilig, heilig, heilig, ...**

Eucharistische Gebeden: zie Missaal

Antifoon bij communie

‘Er is geen grotere liefde, dan zijn leven te geven voor zijn vrienden,’ zegt de Heer ‘ (Jn 15,13)

Gebed na de Communie

In uw martelaren, Heer, hebt gij de glans van het kruismysterie doen schitteren. Gesterkt door dit offer, verleen ons altijd verbonden te blijven met Christus, en te werken in de kerk voor het heil van alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus, die met U en de H.Geest leeft en heerst, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.